

Αργοστόλι, 24 Απριλίου 2021

## Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως, όταν με θλίψη πληροφορήθηκε την αποδημία του εκλεκτού συμπολίτη μας Αγγελο-Διονύση Δεμπόπου και αποφάσισε να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

Ο εκλιπών είχε μελετήσει σε βάθος και με πάθος το πλούσιο αρχαιολογικό υλικό και έχει προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό πλήθος μελετών, που δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα περιοδικά ή ανακοινώθηκαν σε εξειδικευμένα συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων (21 συνολικά). Υπήρξε καταξιωμένος λαογράφος, ερευνητής, ιστοριοδίφης και στέλεχος της Εθνικής Αντίστασης. Ήταν η ζωντανή ιστορία της Κεφαλονιάς.

Με πολύ σημαντική προσφορά στην Ιστορία και τη Λαογραφία του τόπου του, στην έρευνα και την προαγωγή της Επιστήμης και με καθοριστική συμβολή στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας.

Τιμώντας την προσφορά του Αγγελο-Διονύση Δεμπόπου και επισφραγίζοντας τη μακρόχρονη συνεργασία μαζί του, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν δημοσιευθεί ενδιαφέρουσες μελέτες του στην περιοδική έκδοση του Σ.Φ.Κ.Ι. «ΚΥΜΟΘΟΗ», ο Σύνδεσμος Φιλολόγων έχει φιλοξενήσει αφιέρωμα για τον εκλιπόντα στον 20<sup>ο</sup> τόμο (2010) του περιοδικού και έχει εκδώσει το ιστορικό αφήγημά του από την περίοδο της ιταλογερμανικής κατοχής στην Κεφαλονιά **«Ημέρες Οργής-DIES IRAE...DIES ILLA..»** το 2017.

Επί τη ευκαιρία της παρουσίασης του πονήματος αυτού τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στην κατάμεστη Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη, έγινε εκτενής αναφορά στο συνολικό συγγραφικό του έργο και ακολούθησε η τελετή βράβεισής του από το Σύνδεσμο Φιλολόγων.

Θα τον αποχαιρετίσουμε με τα δικά του λόγια, ως παρακαταθήκη ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλοκατανόησης των λαών και ανθρωπισμού, από τη συγκλονιστική αποφώνησή του μετά τη βράβευση, που ξεκίνησε με τη φράση «Καλώς ήρθατε στην Κόλαση»:

**«... Και την ώρα που έτρεχε το αίμα (των αντιπάλων κατακτητών) δεν το ξεχώρισε (ο ντόπιος) από το δικό του και τους έκανε ανάμεσα στον τάφο και τη ζωή δικά του παιδιά. Και όσους ήταν τραυματίες τους πήρε στα σπίτια του και τους έσωσε. Η πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό έγινε μέσα σε αυτό τον τόπο, που είναι φτωχός σε τρόφιμα, σε μέσα επιβίωσης, αλλά είναι πλούσιος σε αισθήματα, σε πίστη, σε αγάπη, σε ανθρωπιά. Και βγήκαμε από την Κόλαση.»**

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη και σεβασμό.

**Αιωνία του η μνήμη!!!**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Ζαβιτσιάνος



Η Γραμματέας

Παρασκευή Κρούσου